



stichting
onyame

in deze nieuwsbrief **BRIEF VAN MICHAEL UIT GHANA** **GASTENVERBLIJF CHERA COMFORT**
IN DE KNEL **NAOMI EN FAYE IN ACTIE** **ACTIVITEITEN** **BESTUURSLEDEN** **VAN HET BESTUUR**

brief van michael uit ghana

Ik ben Michael Mortey. Ik ben getrouwd met Comfort en samen hebben we drie kinderen. Veertien jaar geleden kwam ik mama Marleen voor het eerst tegen. Ik liep langs de weg en zij gaf me een lift met haar auto. We raakten aan de praat en ik vertelde dat ik beginnend timmerman was en op zoek was naar werk.

Mama Marleen was net uit het noorden van Ghana naar Olebu in het zuiden verhuisd en had werk voor me te doen. Dat was het begin van een bijzondere en fijne relatie die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ik heb veel in en rond haar huis mogen klussen en me zo verder kunnen ontplooiën tot timmerman. Ik ben ook voor een meubelmaker gaan werken, waardoor ik nog meer kon leren en ervaring op kon doen.

Als mama Marleen een timmerman nodig had, riep ze mij. Ook bracht ze me in contact met andere mensen waar ik werk voor kon verrichten. Behalve met mijn werk heeft ze me ook geholpen met advies. Bij elke nieuwe stap die ik wilde nemen, zowel in mijn werk als in mijn privéleven, vroeg ik haar om raad en kon ik bij haar terecht. Ik trouwde met Comfort en bouwde stapje voor stapje ons eigen huis en een winkeltje voor Comfort.

Met leningen van mama Marleen en stichting Onyame konden we onze werkzaamheden uitbreiden: Comfort verkocht steeds meer in haar winkel en ik begon voor mezelf als timmerman en later als aannemer. Ik kocht een vrachtwagentje, waarmee ik bouwmaterialen kon vervoeren en zo wat extra kon bijverdienen.

We kregen drie kinderen en konden hen naar een goede school laten gaan. Omdat Comfort



Michael Mortey

en ik beide geen goede scholing hebben gehad, doen we ons best dat wel aan onze kinderen te geven.

Helaas kreeg Comfort na de geboorte van ons derde kind een postnatale depressie. Dat was een heel moeilijke en verdrietige periode, waarin we veel steun van Mama Vida en Marleen hebben gekregen. Ze hebben in de weekenden voor onze kinderen gezorgd, toen wij dat niet konden en later Comfort in huis genomen, toen haar situatie erger werd. Ook hebben ze financieel geholpen toen Comfort opgenomen moest worden in het ziekenhuis.

Inmiddels is Comfort weer helemaal opgeknapt, zijn we verhuisd en hebben we een nieuwe start gemaakt. Met hulp van leningen van stichting Onyame ben ik een winkel in bouwmaterialen begonnen en heeft Comfort ook weer een eigen winkel met kruidenierswaren. Ik heb achter onze winkels drie kamers gebouwd, welke ik verhuur.

De kinderen gaan naar een goede school en onze oudste dochter helpt in haar vrije tijd met het werk in huis en in de winkel. Sinds kort hebben we ook een eigen varkensfokkerij, welke we verder hopen uit te breiden en geld mee hopen te verdienen om verder te investeren in onze toekomst en die van onze kinderen.



De drie kinderen van Michael en Comfort



Michael en Comfort voor hun winkels

Ik ben deel van mama Marleen's gezin geworden en ook deel van stichting Onyame. Ik ben hen heel dankbaar voor de hulp en mogelijkheden die ik heb gekregen. Daar waar mogelijk help ik Mama Marleen en stichting Onyame met klussen. Ook in de projecten heb ik al veel kunnen doen.

Ik vang af en toe één of meerdere kinderen van het opvanghuis in Olebu op, soms komen ze een weekendje bij ons logeren en ik probeer een goed voorbeeld te zijn en advies te geven aan de opgroeiende jongeren binnen het project, zodat zij ook leren om te werken aan een betere toekomst.

Soms zijn één of meerdere jongeren een poosje bij mij om mij te helpen in mijn werk en zo zelf ook wat te leren. Ik ben blij dat ik op deze manier wat terug kan doen, na alle hulp die mijn gezin en ik gekregen hebben.

Stichting Onyame is een geweldige organisatie en wij zijn de (toekomstige) medewerkers. Mama Marleen en mama Vida, God zegene jullie voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben •

gastenverblijf in chera

Chera is een heel afgelegen dorpje in het noorden van Ghana. Het is deel van het gebied dat Stichting Onyame zich tot 'target area' heeft gekozen. Er is daar al decennia lang een ecologisch landbouwproject, Chera Biisi Fari Project, dat destijds is gestart met hulp van de Nederlandse stichting ELPG (Ecologische Landbouw Projecten Ghana). In de loop der jaren breidde het project in Chera zich uit met een lagere school, een vrouwenproject en een gezondheidsproject. Voor dit laatste werd in 2007 de hulp van Marleen ingeschakeld.

Momenteel bestaat dit gezondheidsproject, nog steeds onder supervisie van Marleen en Vida, uit een kleine kliniek waar twee medewerkers eerste hulp verlenen aan mensen uit acht omliggende dorpen en een outreachprogramma naar deze acht dorpen. Met dit outreachprogramma wordt gezondheidsvoorlichting gegeven en worden mensen met chronische ziekten en kinderen met ondervoeding bezocht.

Enkele jaren geleden zag ELPG zich genoodzaakt om te stoppen met haar financiële ondersteuning van het Chera Biisi Fari Project. Dankzij de grote inzet van de projectmanager worden het landbouw- en vrouwenproject, hoewel op kleinere schaal dan gewenst, voortgezet. Stichting Onyame draagt bij aan het voortbestaan van het medisch project en helpt met het streven naar steeds grotere financiële onafhankelijkheid van derden.

De school met circa 300 leerlingen heeft moeite om zich (financieel) staande te houden. Om hen tegemoet te komen hebben vier jongeren via stichting Onyame een studielening gekregen om een lerarenopleiding te volgen. Dit is een deeltijdopleiding, zodat er ook tijd is om, naast hun studie, (vrijwillig) les te geven op de school in Chera, om zo het tekort aan leerkrachten op te vullen. Met het behalen van een erkend lerarendiploma hopen deze mensen in dienst van de overheid (en dus door hen betaald) in de toekomst ook op deze school te kunnen blijven lesgeven.

Via Stichting Onyame zijn er al verschillende Nederlandse vrijwilligers in Chera werkzaam geweest, zowel in de school als in het gezondheidsproject. Er was een oud, klein gastenverblijf, wat steeds onbewoonbaarder werd, door verval en door de vele vleermuizen die er zo hun sporen achterlieten. Stichting Onyame heeft besloten



Het opgeknapte gastenverblijf in Chera

om met een deel van het geld dat we via een leegat hebben ontvangen, dit gastenverblijf op te knappen. Hierdoor zou het voor zowel eigen medewerkers (Vida en Marleen) als voor bezoekers en vrijwilligers aantrekkelijker zijn om in Chera te verblijven en hun steentje aan de voortgang en ontwikkeling van de projecten bij te dragen.

Ook hopen we, in samenwerking met kleine reisorganisaties in Ghana, zo meer bezoekers naar Noord-Ghana te kunnen krijgen, om hen de gelegenheid te geven kennis te maken met en te betrekken bij het leven en werken in dit afgelegen gebied. Op deze manier verwachten we dat dit gastenverblijf, door verhuur, bereiden van maaltijden en organiseren van excursies, zal bijdragen aan werkvoorziening en inkomsten zal opleveren voor de projecten.

Het gastenverblijf is inmiddels opgeknapt en tijdens Marleen's volgende bezoek aan Ghana zal gekeken worden naar mogelijkheden met betrekking tot de inrichting van dit verblijf met twee slaapkamers met elk een eigen 'sanitaire ruimte', veranda, keuken en dakterras. In de nabije toekomst hopen we de voorziening te kunnen verbeteren/uitbreiden met meer wateropvang en zonne-energie •

comfort in de knel

Comfort was lid van onze eerste jongerengroep die we hielpen met een landbouwlening en varkens om deze jonge mensen te helpen settelen in het noorden in plaats van te vertrekken naar de grote steden. Comfort was hardwerkend en vastberaden te werken aan een betere toekomst voor haar en haar kinderen.

Ze was de enige van de tien jongeren die met groot succes een varkensfokkerij opzette en in stand hield. Met de verdiensten van deze fokkerij en de extra leningen die we haar gaven, breidde ze haar landbouw activiteiten uit en startte ze een bar. Hoewel Comfort analfabeet is, hebben we haar aangemoedigd zelf, met hulp van onze medewerkers, een vrouwengroep te beginnen om zo ook andere vrouwen aan te moedigen te werken aan een betere toekomst.

De positieve ontwikkeling die Comfort doormaakte, was wat we voor ogen hadden toen we met de jongeren- en vrouwen groepen en het microkredieten programma begonnen. We 'gebruikten' haar verhaal dan ook om een promotiefilmpje te maken over dit aspect van ons werk in het Builsa district in noord Ghana.

Groot was onze schrik toen we Comfort eerder dit jaar in een afschuwelijke toestand tegenkwamen. Ze was psychisch helemaal de kluts kwijt geraakt, had veel van haar spullen kapotgemaakt en weggegooid, haar werk en kinderen verwaarloosd en had dagenlang niet gegeten en amper gedronken en was dus, behalve psychotisch, ook broodmager en uitgedroogd. Haar familie en de buurtbewoners waren bang van haar geworden en omzeilden haar.



Comfort

We hebben haar mee kunnen nemen naar een plaatselijk ziekenhuis waar ze op het nippertje gered is en met infusen en eten fysiek weer opknapte, maar de psychische klachten bleven. Ze zei niets en hield haar ogen stijf gesloten. We besloten dat het beter voor haar zou zijn als ze een poosje uit haar eigen omgeving weg zou zijn en begeleiding zou krijgen, dus hebben we haar meegenomen naar ons huis in Olebu (bij Accra). Het was een hele toer om haar in de auto te krijgen en mee te nemen. Onder het rijden gooide ze de bagage door het open raampje en plaste ze de achterbank helemaal nat. Vervolgens wilde ze na een lunch stop niet meer in de auto, maar uiteindelijk is het gelukt om na 15 uur rijden thuis te komen.

De eerste dagen heeft ze vooral veel gegeten en geslapen. Na een paar dagen zagen we dat ze wat helderder werd en zijn we gesprekken met haar aangegaan, dagelijks met en voor haar gaan bidden en bijbellezen en hebben we haar in toenemende mate wat taken in het huishouden gegeven. We zagen haar zienderogen opknappen en ze werd weer helemaal de oude.

Na ruim vijf weken hebben we haar terug naar haar dorp gebracht. Ik heb een paar dagen bij haar gelogeed en haar geholpen weer te settelen, gesprekken te voeren met haar familie en dorpsgenoten en een nieuw netwerk om haar heen op te bouwen. Het waren een paar heel mooie en bijzondere dagen.

We zijn ervan overtuigd dat haar betrokkenheid bij verering van en offeren aan allerlei (af-)goden bijgedragen heeft aan de problemen waar ze mee te kampen kreeg. Met haar toestemming hebben we alle altaren, amuletten, etc die ze in haar huis had opgeruimd en hopen we dat ze zich daar niet meer mee zal inlaten en het geen negatieve invloed op haar leven meer zal hebben.



Comfort (rechts) weer thuis na haar tijd in Olebu

We hebben een jonge vrouw, die met hulp van Onyame haar leven goed op de rails heeft gekregen, bereid gevonden om Comfort te ondersteunen. Ze ontmoeten elkaar dagelijks voor gebed, gesprek en bemoediging. Soms samen en soms met anderen erbij. Elk weekend komt er een evangelist naar haar dorp, die Comfort ook bezoekt en betreft bij zijn kerkelijke activiteiten in het dorp.

Comfort's zoon heeft, toen Comfort ziek werd en met ons mee naar het zuiden van Ghana ging, haar koe verkocht, om te voorkomen dat hij gestolen zou worden. Het geld dat hij daarvoor kreeg had hij op een bankrekening gezet en daar kon Comfort een nieuw handeltje mee beginnen. Ze verkoopt nu o.a. wat kruidenierswaren en drankjes en is zo veel onder de mensen, waar ze van geniet.

Comfort had ook nog behoorlijk wat varkens. In haar afwezigheid zijn er helaas een paar gestolen, maar de (grotere en kleinere) biggen waren er gelukkig nog wel, en daar kan ze nu weer verder mee fokken. Eén daarvan had ze voor mij ge-

slacht, wetend dat ik van varkensvlees houd, om zo haar dank voor verleende zorg te betuigen. Me daar bezwaard over voelen heb ik inmiddels afgeleerd en samen met de kinderen van het dorp en van ons opvanghuis in Sandema heb ik van het vlees genoten.

Medewerkers van Stichting Onyame blijven Comfort bezoeken en bemoedigen en Comfort blijft lid van de vrouwengroep, om zo samen te werken aan een betere toekomst.

Comfort's oudste zoon heeft een studielening ontvangen om zo een opleiding te kunnen volgen en in de toekomst ook zijn moeder te kunnen ondersteunen. Haar jongste zoon zit nog op de lagere school en krijgt via het familycare project begeleiding en support om zijn scholing voort te zetten.

We hopen en vertrouwen dat Comfort en haar kinderen een mooie toekomst tegemoet gaan en anderen daarin tot voorbeeld kunnen zijn en kunnen motiveren ook serieus te zijn en op de juiste manier met geboden kansen en mogelijkheden aan de slag te gaan •

naomi en faye in actie

Wij zijn Naomi en Faye, we zijn nichtjes van elkaar en wonen in Zeeland. We hebben allebei een foster brother bij Marleen in Olebu. We hebben af en toe contact met hen als Marleen in Ghana is. Via facetime kunnen we dan even met hen praten en laten ze ons ook zien waar ze wonen. Natuurlijk vinden wij dat hele leuke momenten maar hoe leuk zou het zijn om ze eens in het echt te zien. Dat we met Gideon en Sammy kunnen voetballen en ze even een knuffel te geven.

We hebben het regelmatig met elkaar gehad over hoe het zou zijn als we hen eens zouden kunnen zien. Na een aantal maanden werd het eens tijd om actie te ondernemen. Eerst onze ouders zo ver gekregen dat we naar Ghana mochten gaan. Ze vinden ons nog te jong om alleen te gaan dus we nemen een moeder en een vader mee. Altijd handig als iemand je koffer kan tillen, de muggen kan doodslaan, ons kan insmeren tegen de zon en ijsjes voor ons kan kopen. Dat ze dan af en toe zeuren nemen we dan maar op de koop toe.

In Ghana willen we ook graag zien wat Marleen daar voor werk doet. We hopen dat we kunnen zien wat er met de micro kredieten gedaan wordt. Ook willen we heel graag naar het kindertehuis in Sandema. We hebben er al veel over gehoord en zijn zeer benieuwd hoe het daar is. In deze omgeving hebben Rianne en Lisette in 2017 geiten en kippen kunnen uitdelen via giften uit Nederland. Dat heeft ons aan het denken gebracht. Wat zouden wij kunnen betekenen voor de mensen in Ghana?

Dit hebben we met Marleen overlegt, want we wisten natuurlijk niet precies waar er behoefte aan is. Marleen had een super idee. Haar pleegdochter Lydia heeft een hele periode voor haar halfzusje gezorgd. Ze heeft ervoor gezorgd dat Jennifer naar school kon gaan. Wij vonden dit zo bijzonder om te horen, Lydia heeft het zelf niet heel breed en ze staat klaar voor haar halfzusje. Nu mocht Jennifer naar een senior highschool gaan, maar daar heeft Lydia geen geld voor. Dit inspireerde ons enorm. Wij moeten er toch samen wel voor kunnen zorgen dat ze naar school kan gaan. We hebben aan Marleen gevraagd wat de opleiding zou gaan kosten. Voor 1000 euro kan ze drie jaar naar school. Dat moet toch gaan lukken dachten

wij direct. Toen vertelde Marleen dat haar pleegzoon, Danzumah, ook graag naar de senior high school wil gaan. Wij waren direct om, twee jongeren naar school laten gaan is een mooi doel.

Zo zijn we begonnen met geld in te zamelen door het verkopen van chocola in samenwerking met Chocolate Lovers uit Middelburg. We hebben al veel repen verkocht. In de Rafael gemeente in Goes hebben we broodjes knakworst verkocht en Tineke heeft de kustmarathon gewandeld en haar opgehaalde geld heeft ze gedoneerd aan Jennifer en Danzumah. Wij waren daar super blij mee. Nu willen we met school ook nog actie's gaan doen maar hoe en wat weten we nog niet precies. We hopen dat we de benodigde 2000 euro zullen ophalen. Groetjes Naomi en Faye •



Naomi en Faye

kustmarathon in het zonnige zeeland

Eindelijk... het is zover, de kustmarathon die loopt van Burgh-Haamstede naar Zoutelande, over strand, verharde wegen en duinpaden. Daar stonden we dan: om 7:00 uur, te bibberen met onze blote onderbenen, het wordt mooi weer dus daar kleden wij ons dan ook naar! Na het startschot om 8:00 uur konden we gaan.

Voor mij, Tineke, was het de tweede keer dat ik voor stichting Onyame liep. Voor Marleen de eerste keer. Gelijk in het begin liepen we een andere route dan vorig jaar. Hier was voor gekozen omdat je anders zou moeten betalen om door het bos te lopen en tja... ons zeeuw'n bin zuunig eej!

Rond 9:30 uur brak de zon door en werd het gelijk genieten met die warmte op onze bolletjes. Rond 10:00 uur hoorden wij de eerste muzikanten al spelen en mensen die ons stonden aan te moedigen en met van alles klaarstonden [drinken, fruit, snoep]. Kom op, nu het zwaarste gedeelte van de voetreis: 9 km strand. Het zand was rul en het was ploegen hoor. Bij Domburg gingen wij de duinen in. Een gezellig gebeuren met allemaal

mensen die ons weer stonden aan te moedigen en ons graag wilden voorzien van van alles en nog wat aan etenswaren. Vlakbij Zoutelande nog 2 km strand te gaan en daar zagen wij het eindpunt in zicht. Wij kwamen om 15:30 uur binnen, moe maar voldaan, keurig op tijd! YES, WE DID IT!!! Het was een geweldige ervaring!

Tineke heeft voor het doel van Fay en Naomi gelopen (geld voor studie van twee kinderen) en heeft € 215 binnengehaald. Marleen en Jenny Metske, die op eigen gelegenheid liep, haalden € 956,65 op voor de vervoersmiddelen van de projecten in Ghana. Jenny, hartelijk dank voor je bereidheid om ook voor Onyame te lopen en dank aan allen die gesponsord hebben •



Marleen en Tineke

Iudieke veiling

Vrijdag 2 november is er een zeer geslaagde dienstenveiling gehouden in Heinkenszand, waarvan de uiteindelijke opbrengst geheel ten goede komt aan Onyame.

Er was in de schuur van de familie van Damme ruim plaats gemaakt voor zo'n 200 personen, het veilinggebeuren, de verkoopkraam van Onyame met Ghanese artikelen en daarnaast allerlei hapjes en drankjes. Er waren heel veel items aangebracht, van een ritje met een huifkar rond Nisse tot een week in een Spaans vakantiehuis en van een kapper jaarabonnement tot een schilderij van Anton Heijboer, zeer gevarieerd dus.

De 200 mensen (en misschien nog wel meer) hebben onder leiding van de enthousiaste en humoristische veilingmeesters Riek en Bernard ontzettend hun best gedaan om Onyame te steunen. Het eindbedrag komt op het fantastische totaal van € 10.268,10 uit. Als Onyame zijn we de familie van Damme en alle anderen van de organisatie dan ook ontzettend dankbaar. En natuurlijk alle mensen die gratis diensten hebben aangeleverd en ten slotte alle kopers. Het was een geweldig evenement en een mooi feest! •



muziekmiddag

Als nieuwtje kunnen we u alvast melden dat er op zondag 10 maart 2019 weer een muziekmiddag gehouden gaat worden in de Mozeskerk in Biezeling.



Ook deze keer zijn er weer diverse koren en muziekgroepen uitgenodigd. Het is een behoorlijke organisatie en het programma is op dit moment nog niet rond. Via Facebook en de website wordt u t.z.t. zeker op de hoogte gehouden •

bestuursleden

Zowel Stichting Onyame in Nederland als Foundation Onyame in Ghana worden elk bestuurd door een toegewijd team van bekwame vrijwilligers. Deze besturen zetten zich in voor o.a. fondsenwerving en houden toezicht op een verantwoorde besteding van deze fondsen. Ze helpen met het formuleren en bewaken van visie en doelstellingen van de stichting. Daarnaast is er ook een persoonlijke betrokkenheid, zowel onderling binnen de besturen als met de medewerkers en projecten in Ghana. Zonder deze besturen zou het werk in Ghana niet gedaan kunnen worden. We zijn dan ook dankbaar voor de inzet van elk bestuurslid, zowel in Nederland als in Ghana.

Zoals er voor alles een tijd is, hebben twee bestuursleden besloten hun taak als bestuurslid neer te leggen en over te dragen aan een ander.

In Nederland is dat de penningmeester, Evert van Asselt, die sinds half 2013 met grote precisie, deskundigheid en toewijding de financiële administratie van de stichting fantastisch op orde heeft gebracht. Met alle veranderingen en voorwaarden op gebied van de ANBI wet etc. was dat geen makkelijke taak, welke we echter met een gerust hart aan Evert konden overlaten. Daarvoor was hij al zo'n anderhalf jaar algemeen bestuurslid.

Omdat voor Evert de tijd is aangebroken om (per 1 januari 2019) een punt te zetten achter zijn functie als penningmeester, zijn we daarvoor naar een nieuw iemand op zoek. We hopen en vertrouwen dat we de juiste persoon bereid zullen vinden om het spreekwoordelijke stokje van Evert over te nemen. We zijn Evert heel dankbaar voor het vele dat hij voor de stichting, het werk in Ghana en voor Marleen persoonlijk heeft betekend en voor het feit dat we ook in de toekomst, indien nodig, een beroep op zijn know-how mogen blijven doen. We wensen hem vanaf deze plaats veel succes en plezier met alle taken en verantwoordelijkheden die op zijn pad liggen en nog zullen komen.

In Ghana heeft de voorzitter, ds. Abbey, ook besloten om zijn taak binnen het Ghanese bestuur neer te leggen. Hij is vanaf de oprichting van Foundation Onyame voorzitter van het bestuur geweest en is met zijn brede kennis, groot (sociaal) netwerk en passie voor de mensen in Noord-Ghana ook tot grote zegen geweest voor de stichting. Hij was voor de Marleen de 'big brother' die ze nodig had, toen ze zich in 2003 als alleenstaande vrouw uit het noorden in het zuiden van Ghana settelde en heeft haar bijgestaan met raad en daad, zowel persoonlijk als op bestuurlijk gebied.

De afgelopen jaren kreeg Abbey steeds meer taken en verantwoordelijkheden binnen zijn eigen beroep als predikant, waardoor zijn beschikbaarheid voor Onyame afnam. Dit is ook de reden dat hij zich genoodzaakt voelt om zijn taak als voorzitter neer te leggen. We zijn ook hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor Foundation Onyame als stichting en voor Marleen persoonlijk heeft betekend en wensen hem God's zegen toe in zijn verdere werk en persoonlijk leven.

We hebben inmiddels een vervanger voor Abbey in gedachten en zullen hem tijdens Marleen's aanstaande bezoek aan Ghana benaderen •

van het bestuur

Al weer bijna aan het eind van 2018 gekomen hebben we opnieuw een uitgebreide nieuwsbrief kunnen samenstellen. Hiermee zijn alle lezers weer op de hoogte van het wel en wee van onze stichting.

Ook bij Onyame hebben we ons verdiept in de privacywet. U ontvangt nu misschien onze nieuwsbrief terwijl u daar nooit toestemming voor gegeven hebt. U bent in ons bestand gekomen, omdat er ooit contact is geweest tussen ons. Daardoor vinden wij het de moeite waard u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U hebt altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. Onderin elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt ziet u dat staan. Als u het privacydocument wilt lezen, kunt u dat ook bij het secretariaat aanvragen.

Tenslotte willen we u alvast hele gezegende en gezellige feestdagen toewensen en een gezond en goed 2019!



over stichting onyame

Al 15 jaar werkt stichting Onyame in Ghana aan armoedebestrijding. We werken vanuit de overtuiging dat God overall is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken. We zijn in Ghana actief op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, scholing en microkredieten. Verder willen we de mensen in Europa bewust maken van en betrekken bij ontwikkelingswerk. De projecten in Ghana worden gecoördineerd en begeleid door Marleen van Iwaarden-van Asselt. Onyame heeft zowel in Nederland als in Ghana een bestuur om haar te ondersteunen.

blijf op de hoogte!

De nieuwsbrief van Onyame versijnt twee keer per jaar. Een adreswijziging of uitschrijving voor deze nieuwsbrief kunt u doorgeven via info@onyame.nl of telefonisch via 0113 - 341167.

Kijk ook eens op onyame.nl en op **facebook** (Onyame Ghana) voor de meest actuele informatie.

samenstelling bestuur

- voorzitter* Wim Loomans
- penningmeester* Evert van Asselt
- secretaris* Gerda Dousma
- algemene leden* Tineke Lucasse
Ronald Wagenaar

contact

- e-mail* info@onyame.nl
- telefoon* 0113 - 34 11 67
- IBAN* NL62 RABO 0380 5469 14
- t.n.v. Stichting Onyame
- RSIN* 812 694 958

