

In mijn vorige artikel schreef ik over Junior, een jongen met HIV. Hij verblijft nog in ons opvanghuis en knapt goed op. Een dezer dagen gaat hij weer terug naar zijn dorp en hopen we dat hij het, met de juiste begeleiding, goed zal blijven doen. Eind oktober hoop ik hem zelf weer op te kunnen zoeken. Ik hoop nl. van 11 oktober tot 30 januari weer in Ghana te zijn.

Inmiddels ben ik al weer begonnen aan de voorbereidingen voor deze reis....spullen verzamelen die mee moeten, mensen die tijdens deze periode voor bezoek of vrijwilligerswerk/stage naar Ghana willen komen te woord staan en helpen met voorbereidingen, etc.

Ook probeer ik, hoewel ik daar nog niet zo in thuis ben, meer bekendheid te geven aan en fondsen te werven voor het werk van stichting Onyame via social media, nl via "Pif world". "Pif" staat voor "Pay it forward" en is een donatie- en crowdfunding platform waar personen, non-profits, bedrijven en vermogensfondsen samenwerken aan een betere wereld. Via dit platform willen we graag geld inzamelen voor zonnepanelen voor het opvanghuis in Sandema (in het noorden van Ghana). Mensen kunnen via dit platform doneren, maar ook een activiteit ten behoeve van een project ondernemen of sponsoren. Zo hopen we dat een aantal mensen die in oktober de Zeeuwse kustmarathon lopen (of wandelen) zich voor Onyame willen laten sponsoren. Dit vermelden we op onze Pif pagina, zodat ook anderen hen evt kunnen sponsoren. We hopen als stichting dan ook persoonlijk aan de zijlijn te staan om de lopers aan te moedigen.

Waarom zonnepanelen?



De elektriciteit valt in Ghana heel regelmatig uit, wat (uiteraard) heel lastig is. Het bemoeilijkt de zorg voor de kleine kinderen, het administratieve werk (omdat computer en printer het dan niet doen) en de communicatie (omdat telefoontjes niet opgeladen kunnen worden). Daarbij is de regelmatige en abrupte uitval van stroom slecht voor de apparatuur. Naast de onbetrouwbaarheid van de elektriciteit is het ook steeds duurder aan het worden. Eigen zonnepanelen hebben dus veel voordelen en besparen, op de lange duur, geld. En het is ook nog eens beter voor het milieu. Kortom...goed om ons daar voor in te gaan zetten.

In het opvanghuis in het Olebu (het zuiden van Ghana) hebben we inmiddels zonnepanelen, waar we heel erg blij mee zijn. Het is een investering, maar zeker de moeite waard om naar te streven voor al onze projecten. Voor het project in Sandema denken we voor een bedrag van € 2.500 een geschikt systeem te kunnen plaatsen.

We hopen dat met vereende krachten, zowel van lopers als sponsoren, dit bedrag bij elkaar verzameld kan worden. (Mocht u ook meedoen aan de kustmarathon of iemand willen sponsoren, kunt u contact met ondergetekende opnemen.)

Terwijl wij hier in Nederland proberen fondsen te werven om het werk in Ghana te verbeteren, zetten ook mensen in Ghana zelf zich in om het werk te verbeteren. Ik laat hier Monica, een van onze medewerkers aan het woord:

"Ik ben Monica Agana en ben 28 jaar oud. Ik ben zonder mijn ouders opgegroeid en heb altijd moeten werken om mijn schoolgeld bij elkaar te verdienen en zodoende de middelbare school af kunnen

ronden. Ik ben in contact gekomen met stichting Onyame toen ik in Doninga met Bedu trouwde. We verbleven samen in het opvanghuis in Sandema, waar Bedu werkte en waar ik vervolgens vier jaar als vrijwilligster heb gewerkt.



Nadat mijn man Bedu in april 2014 tijdens het werk overleed door een motorongeluk, ben ik in het opvanghuis in Olebu (bij Accra) terecht gekomen. Ik was vier maanden zwanger van ons eerste kindje en had het erg moeilijk. De pijn en het verdriet waren amper te verdragen, maar de medewerkers van stichting Onyame steunden me tot ik beviel van mijn dochter Angela, nu bijna drie jaar geleden. Ik ben door stichting Onyame full time in dienst genomen en woon met Angela in het opvanghuis in Olebu. Ik zorg, samen met Sarah, voor de kinderen en het huishouden. Stichting Onyame helpt me met mijn verdere scholing en ook Angela valt onder de zorg van de stichting.

Inmiddels ben ik begonnen met een opleiding social work (maatschappelijk werk). Ik ben God en stichting Onyame dankbaar voor de mogelijkheden die mij geboden worden en hoop hiermee zowel de stichting als mijzelf en mijn dochter Angela in de toekomst te helpen.”

Monica is een voorbeeld van iemand die in grote armoede is opgegroeid, maar zich er aan heeft ontworsteld. Hoewel de aanleiding heel dramatisch en verdrietig was, is er een mooie wisselwerking tussen Monica en ons/de medewerkers van stichting Onyame in Ghana ontstaan. Wij hebben haar opgevangen en ondersteund toen ze het heel moeilijk had na het overlijden van haar man Bedu, terwijl zij zich, na verloop van tijd, steeds meer beschikbaar stelde om te helpen met de zorg voor het huishouden en de kinderen van het opvanghuis. Wij hebben haar en haar dochtertje onderdak geboden, terwijl zij haar onze diensten aanbood. Zo hebben wij haar beter leren kennen en heeft zij zich verder kunnen ontwikkelen, en zijn we samen tot de conclusie gekomen dat een opleiding tot maatschappelijk werkster zowel haar als ons enorm zou helpen.

Monica krijgt gelegenheid een opleiding te volgen en een diploma te behalen en een heeft een mooie baan in het vooruitzicht, terwijl wij als stichting kunnen rekenen op een fijne, gemotiveerde en professionele kracht die ons werk zal helpen verbeteren. Haar opleiding komt ook het proces van coaching naar zelfstandigheid van medewerkers en projecten, waar ik me deze jaren op toeleeg, beslist ten goede.

Zo zien we Gods leiding in alles wat we doen en zien we de toekomst hoopvol tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Marleen van Iwaarden – van Asselt  
Tel. 0637456319