



stichting  
onyame

in deze nieuwsbrief **BRIEF VAN MONICA UIT GHANA** **BEWOGEN WEKEN**  
**REISVERSLAG MARLEEN** **ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR**

## brief van monica uit ghana

Ik ben Monica Agana en ben 28 jaar oud. Ik ben in contact gekomen met stichting Onyame toen ik in Doninga met Bedu trouwde. We verbleven samen in het fosterhome in Sandema, waar ik vervolgens vier jaar als vrijwilligster heb gewerkt.

Nadat mijn man Bedu in april 2014 overleed door een motorongeluk, ben ik in het fosterhome in Olebu (bij Accra) terecht gekomen. Ik was vier maanden zwanger en had het erg moeilijk. De pijn en het verdriet waren amper te verdragen, maar de medewerkers van stichting Onyame steunden me tot ik beviel van mijn dochter Angela, nu twee jaar geleden.

Ik ben door stichting Onyame full time in dienst genomen en woon met Angela in het fosterhome in Olebu. Ik zorg voor de kinderen en het huishouden. Stichting Onyame helpt me met mijn verdere scholing en ook Angela valt onder de zorg van de stichting. Het is mijn bedoeling en wens om mijn scholing voort te zetten en een diploma in kinderverzorging of maatschappelijk werk te behalen, zodat het zowel de stichting als mijzelf in de toekomst zal helpen.

Dank aan iedereen die aan het werk van stichting Onyame bijdragen. Ik ben God en stichting Onyame dankbaar voor de mogelijkheden die mij geboden worden.

Monica Agana



## bewogen weken

De afgelopen weken zijn zeer bewogen weken geweest. Zowel voor 'mijn' mensen in Ghana als voor mij/ons persoonlijk. Blessing heeft weer een aantal weken met ernstige hartklachten in het ziekenhuis in Accra gelegen. We hebben weken lang geleefd tussen hoop en twijfel. Net toen het beter leek te gaan en we hoopten op ontslag uit het ziekenhuis, is Blessing in de nacht van 28 op 29 september toch overleden.



Vida was bij haar en via telefoon was ik met hen verbonden, ver weg maar zo toch een beetje dichtbij. We hoopten en verwachtten een andere uitkomst, maar weten en geloven dat ieders tijden, ook die van Blessing, in God's handen zijn. Blessing is vrij van ziekte en pijn.

Wij proberen met elkaar de draad weer op te pakken en zorg te bieden aan de andere kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd. Op zaterdag 8 oktober is Blessing begraven.

Ruim een week na Blessings' overlijden beviel Jennifer, de vrouw van een van onze medewerkers in Sandema, van een kindje dat kort voor de geboorte was overleden. Een verdrietige tijd voor hen ook.

Comfort, de vrouw van een van mijn pleegzoons, lijdt al een paar jaar aan een psychische stoornis die voortgekomen is uit een niet behandelde postnatale depressie. Een paar weken geleden is dit volledig uit de hand gelopen en moest zij onder dwang opgenomen worden. Het gaat inmiddels iets beter, maar ze is helaas nog niet in staat naar huis te gaan. Haar drie jonge kinderen verblijven veel bij mij thuis en worden door hun vader dagelijks naar school gebracht. Een grote zorg voor hen, maar ook voor ons.

Ziekte, dood en problemen zijn allemaal deel van het leven. Hoewel het mijn doel en verlangen is om mensen te helpen een beter en zelfstandiger bestaan op te bouwen (zoals zo mooi in onze doelstelling staat vermeld) ontkom ik niet aan deze facetten van het leven. Ik besef dat naarmate

ik bij meer mensen betrokken ben, ik meer vreugde, maar ook meer verdriet te delen krijg. Maar ik blijf er van overtuigd dat ik leef en werk volgens het plan dat God voor mij heeft en dat Hij voorziet in alles wat daarvoor nodig is.

Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen in Ghana. Mijn collega Vida is voor de zevende keer oma geworden van een gezonde jongen. Vida's schoondochter maakt het goed. Zij helpt ons tijdelijk met de administratie van ons fosterhome in Sandema en verblijft daar nu met haar kindje. Ook Lydia, mijn pleegdochter, is in september bevallen van haar eerste kindje, een zoon. Zijn naam is Levi.



Op zondag 30 oktober heeft Emilia, één van de meiden in het fosterhome in Sandema een dochter gekregen. Emilia is verstandelijk beperkt en haar zwangerschap heeft ons dus flink wat zorgen gegeven. We zijn dankbaar dat de bevalling goed is verlopen, maar de baby is zwak. Spannend dus.

Los van alle problemen in Ghana, was het in Nederland ook niet makkelijk vanwege mijn moeders ziekzijn en de zware behandelingen en operatie die ze moest ondergaan en te midden van dit alles het plotselinge overlijden van mijn vader op 3 oktober.

Hoewel ik uitkeek naar een weerzien met al mijn geliefden in Ghana, was het afscheid ook lastig, met name omdat mijn moeder nog niet hersteld was. Gelukkig mocht ze een paar dagen voor m'n vertrek wel naar huis en kon ik 25 oktober naar Ghana vertrekken •



## reisverslag

Op 25 oktober ben ik weer teruggekeerd naar Ghana. Ik hoop hier tot 23 januari te zijn. Drie maanden om te werken aan verdere ontwikkeling en onderlinge verbondenheid van de projecten en coaching van medewerkers naar grotere zelfstandigheid.



*Tineke Lucasse met Angela, de dochter van Monica*

Voor de kliniek in Olebu is besloten om haar te registreren als kraamkliniek, omdat de voorwaarden voor een gewone kliniek buiten onze mogelijkheden blijken te liggen. De eerste ontmoetingen en besprekingen voor de registratie hebben deze week al plaatsgevonden. Het is onze bedoeling zoveel mogelijk samen te werken met het ministerie van gezondheidszorg, medewerkers van een bestaande kliniek van WAAF (West African Aids Foundation) en van een bestaande en goed draaiende kraamkliniek in Kumasi. We hopen dat we deze drie maanden een eind kunnen komen met de registratie. Als de kliniek eenmaal functioneert, is het de bedoeling dat medewerkers van het gezondheidsproject in het noorden verdere ervaring hier in Olebu op kunnen doen en er eventueel ook van hieruit bezoeken gebracht zullen worden aan het project in het noorden, om zo kennis en ervaring op te kunnen doen en te kunnen delen.

Medio november hoop ik met Tineke, een van de bestuursleden van Stichting Onyame Nederland, naar noord Ghana te vertrekken om Tineke kennis te laten maken met de projecten en medewerkers en om ons in te zetten voor de projecten daar.

In het gezondheidsproject hoop ik tijd met de medewerkers door te kunnen brengen om samen te kijken naar wat er nog nodig is om zowel financieel als qua human resource een grotere zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bereiken.

Verder zijn we in een afgelegen gebied in het district daar, bezig om een aantal lokale mensen te trainen tot EHBO'ers. Deze training zijn we in april dit jaar begonnen en hopen die nu voort te zetten, zodat de gemeenschap in de maanden dat ze door regen en uit hun oevers getreden rivieren afgesneden zijn van de bewoonde wereld, zichzelf kunnen helpen met eerste hulp bij gezondheidsproblemen of bevallingen.



*Marleen en Vida*

Verder zijn er in het district een aantal ondervoede kleine kinderen zonder ouders, die worden verzorgd door familie, maar moeite hebben zich goed te ontwikkelen. De projectmedewerkers bezoeken hen regelmatig, wegen de kinderen en verstrekken voedsel en gezondheidsvoorlichting en moedigen de familie aan zo goed mogelijk voor de kinderen te blijven zorgen. Tijdens mijn bezoeken heb ik ook gelegenheid de medewerkers en familie te adviseren en aan te moedigen.

In noord Ghana is het landbouwseizoen aan het aflopen en breekt de zeven maanden durende droge tijd aan. In deze periode heeft men tijd om zich in te zetten voor inkomen-genererende activiteiten waar men, naast de landbouwlening in mei, ook een lening voor kan krijgen. In november lost men oude leningen af en worden nieuwe verstrekt. Het is veel en lastig werk om iedereen zover te krijgen op tijd terug te betalen. Ik laat dit aan Vida en de medewerkers over, zodat ik achteraf kan zien waar nog verdere sturing of maatregelen nodig zijn.

Na het aflossen van de leningen hoop ik in Sandema te zijn om samen met Vida te kijken naar het verstrekken van nieuwe leningen. Verder hoop ik met Vida en de medewerkers te kijken naar verdere integratiemogelijkheden van de verschillende projecten in het Builsa (Sandema) district, wat we hebben gekozen als ons werkgebied.

Terug in het zuiden hoop ik verder te werken aan de benodigdheden voor de vergunning van de kliniek en het uitbreiden van contacten en treffen van maatregelen, die kunnen leiden tot grotere zelfstandigheid van de Ghanese stichting en minder afhankelijkheid van financiële steun uit Nederland.

In december hoop ik samen met Huub nog een klein weekje naar het noorden te gaan, om aan ons derde promotie- / voorlichtingsfilmpje over het werk van stichting Onyame te werken en om Sarah, een van de volwassen pleegkinderen, verder te introduceren in de administratie van de projecten in het noorden.

Al met al genoeg werk en uitdagingen en tussendoor hopelijk ook voldoende gelegenheid om individuele aandacht te schenken aan de verschillende pleeg(klein)kinderen en samen kerst en nieuw jaar te vieren.

Vanuit Ghana wensen we u allen in ieder geval alvast een heel mooie kerst en een gezegend nieuw jaar •



## dienstenveiling

In schril contrast met de moeiten en het verdriet dat ons gezin de afgelopen weken trof, staat de dankbaarheid voor het verloop van de dienstenveiling op vrijdag 14 oktober. Dankbaarheid voor de wijze waarop, ondanks mijn beperkte bemoeienis, de voorbereidingen getroffen werden en de avond een groot succes werd.

De naar schatting 60 aanwezigen hebben een heerlijke avond gehad in een mooi ingerichte kerkzaal in Heinkenszand. Alles verliep naar wens en de veilingmeesters Bernard en Rienk wisten de sfeer er al gauw in te brengen met hun grappen en toepasselijk commentaar.

We hadden een grote variatie aan mooie en leuke diensten aangeboden gekregen, waar grif op geboden werd. De diensten varieerden van hout kappen tot koken, van een rit in een 2CV of op een paard tot een vlucht in een zweefvliegtuig.

De middenstand van Heinkenszand is ook heel royaal geweest en in totaal hadden we dan ook ruim 70 prijzen voor de verloting waardoor, denk

ik, iedereen wel met een prijs(je) naar huis ging. Er waren tegen een kleine vergoeding drankjes en versnaperingen te koop, wat de gezelligheid compleet maakte.

Al met al een mooie avond die helemaal geslaagd was door de prachtige opbrengst van ongeveer 5.100 euro! Dit geld zal gebruikt worden voor de scholing van kinderen en jongeren in Ghana die daarvoor zelf de middelen niet hebben en waardoor hun kans op een betere toekomst groter is.

Iedereen die, op wat voor manier dan ook, heeft bijgedragen aan het succes van deze avond: **HEEL HARTELIJK DANK!**



## ghana cuisine

Op 21 oktober organiseerden de ZWO-commissies van de Hervormde Gemeente Kapelle en de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezeling-Eversdijk gezamenlijk een Ghana Dinner ten bate van de stichting Onyame.

Voor 15 euro konden de deelnemers kennismaken met de Ghanese keuken middels gerechten die door een aantal vrijwilligers waren bereid. Het was een gezellige drukte in de Mozeskerk. Er werd lekker gegeten en er was voor de bezoekers alle gelegenheid om met Marleen te praten over haar werk in Ghana. Een geslaagde avond met een opbrengst van 825 euro. Iedereen die hieraan heeft geholpen heel hartelijk dank •



## muziekmiddag

Op zondag 19 februari 2017 wordt in de Mozeskerk in Biezeling weer een muziekmiddag ten bate van Onyame gehouden. Het belooft een leuke en gevarieerde middag te worden. We hebben deze keer niet alleen de kerk tot onze beschikking, maar ook de er tegenover gelegen basisschool De Linge. Dit betekent dat we een 'dubbel' programma kunnen draaien waarbij er steeds keuze is uit twee dingen.



Muziekmiddag 2016

We hebben nog niet het hele programma rond, maar inmiddels is al wel duidelijk dat we mogen rekenen op de medewerking van Nova Musica, Nova Melodica, het Kapels Gemengd Koor, Kindercantorij Parels en het jeugdorkest van Ons Genoegen. Verder mogen we een Keukensessie van Arne-Jan de Jong en Marina Smallegange tegemoet zien en is Evert van Asselt jr. van de partij om een workshop ballonmodelleren te verzorgen en een leuke show te geven. We hopen het programma nog uit te breiden met een aantal workshops.

Al met al dus genoeg redenen om 19 februari alvast te reserveren! •

## van het bestuur

Afgelopen zomer is Wim Loomans toegetreten tot het bestuur. Hij is onze nieuwe voorzitter en stelt zich hierbij aan u voor. Met de komst van Wim is het bestuur weer op sterkte (vijf personen), daar zijn we enorm blij mee.

### 2017

Het jaar is weer bijna ten einde en de Kerstdagen staan weer voor de deur. Als bestuur willen wij iedereen die ons in 2016 op welke manier dan ook heeft gesteund en geholpen heel hartelijk danken. Het is dankzij al die mensen, kerken en bedrijven die hun bijdrage geven aan de stichting dat Onyame het werk in Ghana kan doen. Ook in 2017 hopen we weer veel voor de mensen in Ghana te mogen betekenen. Wij wensen iedereen gezegende Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017.

Beste lezer,

Ik ben Wim Loomans en sinds juli dit jaar voorzitter van Stichting Onyame. Ik ben 63 jaar en woon in Kapelle. Ik ben getrouwd met Irma en we hebben twee kinderen, een zoon en dochter, en een kleindochter waar we heel blij mee zijn. Ik werk als zelfstandig interim- en projectmanager en voer opdrachten uit voor uiteenlopende bedrijven.

Begin dit jaar vroeg Gerda mij om voorzitter te worden van Stichting Onyamé. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik wil me graag inzetten om mensen in ontwikkelingslanden een beter bestaan te geven. Om deze reden was ik ook voorzitter van Stichting Wereldwinkel Kapelle. Helaas heeft deze eind vorig jaar de deuren moeten sluiten.

Ik vind het fijn om een steentje bij te dragen aan een wereld zoals ik denk dat God die bedoeld heeft. Dat dit mag als voorzitter van een stichting die dit zo concreet en direct invult door het werk in Ghana, daar ben ik heel blij om.

Met vriendelijke groet,  
Wim Loomans



### over stichting onyame

Al ruim 10 jaar werkt stichting Onyame in Ghana aan armoedebestrijding. We werken vanuit de overtuiging dat God overall is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken. We zijn in Ghana actief op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, scholing en microkredieten. Verder willen we de mensen in Europa bewust maken van en betrekken bij ontwikkelingswerk. De projecten in Ghana worden gecoördineerd en begeleid door Marleen van Asselt. Onyame heeft zowel in Nederland als in Ghana een bestuur om haar te ondersteunen.

### blijf op de hoogte!

De nieuwsbrief van Onyame verschijnt twee keer per jaar. Een adreswijziging of uitschrijving voor deze nieuwsbrief kunt u doorgeven via [info@onyame.nl](mailto:info@onyame.nl) of telefonisch via 0113-341167.

Kijk ook eens op **onyame.nl** en op **facebook** (Onyame Ghana) voor de meest actuele informatie.

### samenstelling bestuur

<i>voorzitter</i>	Wim Loomans
<i>penningmeester</i>	Evert van Asselt
<i>secretaris</i>	Gerda Dousma
<i>algemene leden</i>	Tineke Lucasse Ronald Wagenaar

### contact

<i>e-mail</i>	<a href="mailto:info@onyame.nl">info@onyame.nl</a>
<i>telefoon</i>	0113-34 11 67
<i>IBAN</i>	NL62 RABO 0380 5469 14 t.n.v. Stichting Onyame
<i>RSIN</i>	812 694 958