



Vorige maand kondigden we in Cirkel de dienstenveiling aan, die 14 Oktober in de Barbestein kerk in Heinkenszand gehouden zal worden. Zoals genoemd is de opbrengst van deze veiling voor de projecten van Stichting Onyame. Vorig jaar hebben we een dergelijke veiling in het Ambachten-centrum in Goes gehouden. Het werd een heel gezellige avond, waarbij heel veel gelachen is, leuke diensten geveild en gekocht werden en welke het mooie bedrag van zo'n 4.000 euro opleverde.

Ook dit jaar hebben we al heel mooie en leuke diensten aangeboden gekregen, waar straks op geboden kan worden, zoals 2 vluchten in een zweefvliegtuig, een weekend of Midweek in een strandhuisje, ritten in bijzondere auto's, workshop bloemschikken, maar ook tegoedbonnen voor bioscoop, kapper, schoonheidsspecialiste, diners etc. etc. Een volledig overzicht van de aangeboden diensten vindt u op onze website: www.onyame.nl. Met name diensten van mensen uit de gemeente zijn nog van harte welkom. U kunt dan denken aan een paar uur tuinieren, ramen wassen, ontbijt bezorgen, etc. Willemien Braamse en Arda Verbrugge helpen op fantastische wijze om deze veiling te organiseren. Tijdens de pauze van de veiling avond is er ook een verloting, waarbij heel leuke prijzen gewonnen kunnen worden. Mocht u graag willen komen, maar u heeft geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Arda of Willemien, zodat u gehaald en weer thuisgebracht kunt worden.

Terwijl wij hier in Nederland druk zijn met het werven van fondsen, staat het werk en leven in Ghana ook niet stil. De projecten draaien naar wens, de meeste kinderen uit de fosterhomes maken het goed. Ik schrijf 'meeste', want helaas ligt Blessing, het kleine meisje dat twee maal een hart operatie onderging, al weer een paar weken met ernstige hart klachten in het ziekenhuis. Ze heeft eigenlijk een operatie nodig waar ze echter nu nog te jong voor is. Spannend dus hoe dit af gaat lopen.



Met Yasha, het jongetje dat een paar maanden geleden is geboren, gaat het goed. Zijn jonge moeder, Sebastina, heeft examen kunnen doen voor de onderbouw van de middelbare school en wacht nog op de uitslag. In de lange vakantie die ze heeft, zorgt ze goed voor haar zontje en heeft ze ook een cursus batikken gevolgd. Daarmee hoopt ze alvast wat geld te kunnen gaan verdienen, terwijl ze ook haar scholing hoopt te kunnen voort zetten.

Het is helaas niet meer gelukt Sarah naar Nederland te krijgen. Hopelijk komt die gelegenheid alsnog op een ander moment. Nu met de opname van Blessing in het ziekenhuis, komt het eigenlijk ook wel weer goed uit.

Mijn andere 2 pleegdochters hebben elk een zoontje gekregen. Mariama kreeg eind augustus haar vierde kindje en Lydia kreeg zaterdagavond 10 sept. haar eerste zoontje. Beide moeders en kindjes maken het goed.

Op het moment van schrijven (12 september) zit ik aan het ziekbed van mijn moeder op de intensive care van het Erasmus ziekenhuis. Ze heeft een zware operatie achter de rug, waarbij de afgelopen week vervelende complicaties zijn opgetreden. Vandaag zien we voor het eerst een kleine verbetering en hopen dat deze trend zich voort zal zetten en ze hier goed doorheen mag komen en herstellen.

Niet makkelijk om onze moeder zo te zien lijden, maar een voorrecht om haar hierin bij te mogen staan. Als zij voldoende opknapt, hoop ik eind oktober weer voor een kleine 3 maanden naar Ghana te gaan. Maar ik hoop, voor het zo ver is, velen van u eerst te mogen begroeten op de dienstenvelling op 14 oktober.

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij:
Willemien Braamse 0113-562658
Arda Verbrugge 0113-563345