



stichting
onyame



in deze nieuwsbrief **VAN STRAATKIND TOT WONDERKIND** **BLESSING** **REISVERSLAG MARLEEN**
MUZIEKMIDDAG **DONATEURS EN PERIODIEKE SCHENKINGEN** **VAN HET BESTUUR**

van straatkind tot wonderkind

John Asuba is geboren in het uiterste noorden van Ghana. Zijn moeder is blind en vader niet bekend. Als klein jongetje geleidde hij zijn moeder met bedelen op de markt. Hij raakte ondervoed en kreeg tuberculose. Op zevenjarige leeftijd werd John opgenomen in een straatkinderenproject van de Engelse organisatie Afrikids, waar Marleen regelmatig kwam om medische zorg te verlenen aan de kinderen.

Marleen trof John daar ziek en ondervoed aan. Ondanks voedingsadvies en behandeling knapte John niet genoeg op. Hij was te verlegen en bescheiden om als het ware te vechten voor zijn bestaan en om voor zijn rechten op te komen in de grote groep van ruim veertig straatkinderen.



Na ongeveer een jaar besloot Marleen—in overleg met Afrikids—John mee te nemen naar Accra, waar hij spoedig opknapte en zich thuis voelde. John is nog steeds erg klein van postuur, maar is verder goed gezond. Hij neemt zijn scholing erg serieus en is ontzettend lief en zorgzaam voor de kleinere kinderen in het fosterhome in Olebu (zuiden van Ghana) waar hij nog woont.

Eén keer per jaar bezoekt John zijn moeder, die met hulp van een andere stichting accommodatie en maandelijkse voedselhulp ontvangt en daardoor niet meer hoeft te bedelen. Hij schreef een brief aan stichting Onyame:

Ik heet John Asuba. Ik ben 19 jaar oud. Ik kom uit de Upper East Region in Ghana. Ik verbleef eerst in Afrikids' kindertehuis (straatkinderen project van een Engelse organisatie), tot ik mama Marleen ontmoette.

Zij nam me mee naar Accra toen ik acht jaar oud was. Zij liet me naar school gaan van klas 1 (groep 3) tot en met Junior High School (derde klas middelbare school). Ik heb de Junior High School in 2015 afgerond. Nu zit ik op de Ordorgonno Senior High School (SHS) in Accra, acht kilometer

van waar ik woon.

Ik ben een eerstejaars SHS-student en heb gekozen voor General Art 8 (kunst algemeen), wat onder andere bestaat uit maatschappijleer/overheidsstudies, aardrijkskunde, economie en Christelijk religieuze studies. Ik ben mama en stichting Onyame heel erg dankbaar voor het feit dat ze me tot zover met mijn scholing hebben geholpen.

Ik bid dat God hen blijft zegenen, zodat ze de armen en mensen in nood kunnen blijven helpen. Ik hoop, wanneer ik klaar ben met school, voetballer te worden. Ik houd van voetbal. Als God me helpt en ik een goed team krijg om in de toekomst in te spelen, dan wil ik ook een deel van het geld dat ik dan verdien gebruiken om hen die hulp nodig hebben, te helpen naar school te gaan. Hartelijk dank stichting Onyame. *Me ma mo ayeekoo!!!* (Ik groet jullie) •

update blessing

Blessing heeft in januari/februari de grote, tweede hartoperatie ondergaan. Hoewel de ingreep niet voor 100% geslaagd is, zien we dat Blessing enorm opgeknapt is. Ze is fit, actief en heeft een goede eetlust.

Ze zal waarschijnlijk rond haar zestiende levensjaar nog een operatie moeten ondergaan en tot die tijd een heel pakket aan (dure en moeilijk te krijgen) medicatie moeten blijven slikken. Ze blijft kwetsbaar en zal nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden en indien nodig, met spoed (wat hier in Ghana niet vanzelfsprekend is) naar het ziekenhuis gebracht moeten kunnen worden. Het is daarom onvermijdelijk dat ze in het fosterhome in Accra verder op zal groeien.

We zijn dankbaar dat een gezin Blessing financieel heeft willen adopteren, om zo een deel van de financiële last van Blessings levensonderhoud en medicatie van stichting Onyame over te nemen.

De twee oudere zusjes van Blessing verblijven in het fosterhome in Sandema, doen het goed en voelen zich er heel erg thuis. Vooral Awunlie, de oudste van dertien jaar, is door een erfelijke bloedafwijking, armoede en chronische ondervoeding, ver achter in haar ontwikkeling, maar ze maakt goede vorderingen, heeft een prettig karakter en we zien met vertrouwen haar toekomst tegemoet.

Met een kleine ondersteuning van stichting Onyame wordt er ook voor hun blinde opa goed gezorgd •



reisverslag marleen

Van 5 november tot 21 december ben ik weer in Ghana geweest. Normaal gesproken ga ik twee keer per jaar, maar dit was mijn derde trip in 2015. Ik wilde namelijk mijn reisritme verleggen van januari-februari en juli-augustus naar april-mei en november-december. Zo omzeil ik het regenseizoen, waarin vaak bezoeken aan projecten afgezegd moeten worden vanwege de weersomstandigheden.

In het nieuwe ritme kan ik dus efficiënter werken. Bovendien ben ik met dit nieuwe reisritme in Ghana als in het microkredietenproject het in- en verstrekken van de groepsleningen plaatsvindt. Dat is momenteel van belang omdat we een verbetertraject voor dit project zijn ingegaan, dat de eerste tijd de nodige sturing en coaching van mij vraagt. Tot nu toe zijn we heel tevreden over de invoering van dit verbetertraject, dat afgelopen jaar begonnen is en dit jaar voortgezet wordt.

Op moment van dit schrijven ben ik ook weer in Ghana, namelijk mijn eerste trip in 2016 en ben ik net terug van een trip naar noord Ghana om alle projecten daar te bezoeken. Ik ben blij te realiseren dat de sfeer in alle projecten heel goed is, de projecten goed functioneren en de mate van zelfstandigheid groeit.

Een aantal van mijn pleegkinderen en kinderen uit het Sandema fosterhome zijn inmiddels volwassen of volwassen aan het worden en het is fijn om te zien hoe elk op eigen manier en naar eigen kunnen zich inzet voor het werk van Onyame. Het spreekwoordelijke gezegde dat vele handen licht werk maken, gaat binnen de projecten zeker op.



Picknicken met de kleinsten in Olebu

In Ghana zijn in verschillende overheidssectoren beleidsmatig en organisatorisch een aantal dingen aan het veranderen. Zo heeft elke organisatie zich opnieuw moeten registreren bij de Kamer van Koophandel. Dit was geen leuk en gemakkelijk proces, maar heeft ons min of meer gedwongen om allerlei aspecten van onze stichting nog eens opnieuw te bekijken en veranderingen aan te brengen waar nodig. Ik ben heel blij met deze ontwikkelingen, omdat we dingen nu beter op een rij hebben, efficiënter kunnen functioneren en volledig in lijn zijn met de eisen en verwachtingen van de Ghanese overheid. Dit maakt het voor mij persoonlijk ook gemakkelijker om taken over te dragen aan ons bestuur in Ghana en de medewerkers binnen de stichting. De Sociale Dienst heeft het beleid van *steeds meer weeshuizen sluiten en geen vergunningen meer verstrekken voor nieuwe tehuizen* wat aangepast en het mogelijk gemaakt om op kleine schaal *fosterhomes* te kunnen registreren. Ik ben dus opnieuw in gesprek gegaan met de Sociale Dienst en heb onze beide huizen hiervoor aangemeld. Men was heel blij met onze aanpak van zoveel mogelijk de kinderen in hun omgeving steunen en begeleiden. We hebben instructies gekregen met betrekking tot de voorbereidingen voor de officiële registratie, waar nu binnen beide fosterhomes aan gewerkt wordt. De komende weken hopen we de gesprekken met de Sociale Dienst hierover voort te zetten. Ik ben heel blij dat dit nu toch mogelijk blijkt.

Al met al denk ik dat onze stichting zowel in Nederland als nu ook in Ghana in een proces van professionalisering zit. De mogelijkheden tot formele inbedding in de Ghanese samenleving en de verandering van mijn eigen taken van uitvoerend naar coachend versterken elkaar en doen beide een appèl op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de medewerkers in Ghana •

muziekmiddag biezelinge

Op 7 februari werd in de Mozeskerk in Biezelinge weer een muziekmiddag ten bate van Onyame gehouden. Dit keer traden het Kapels Gemengd Koor, het Zeeuws Mannenkoor en Mandolineorkest Excelsior op en zong een aanbiddingsteam Opwekkingsliederen met en voor de bezoekers. Tijdens deze gezellige en geslaagde middag werd in de kerk € 954,30 opgehaald. Samen met de € 8.399,00 die door heel veel bedrijven en sponsors zijn gegeven in verband met de muziekmiddag betekent dit dat de totaalopbrengst **€ 9.353,30** bedraagt. Iedereen die hieraan heeft geholpen en/of bijgedragen heel hartelijk dank!



donateurs en periodieke schenkingen

Enkele tientallen mensen steunen Onyame al jarenlang met een periodieke donatie, sommigen per maand, anderen per kwartaal en weer anderen met een jaarlijkse bijdrage. Daar zijn wij als bestuur heel erg blij mee. We hopen nog lang op hun steun te kunnen rekenen.

Uiteraard zijn nieuwe donateurs van harte welkom! U kunt donateur worden door zelf een automatische betaling in te stellen bij uw bank, maar u kunt ook onze penningmeester machtigen om periodiek een bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven.

Giften aan Onyame komen in aanmerking voor aftrek bij uw belastingaangifte, de stichting is immers ANBI-erkend. Als u een schenkingsovereenkomst met Onyame aangaat, dan is uw schenking zelfs aftrekbaar als u niet aan het drempelbedrag voor giften komt. Deze mogelijkheid kan dus met

name voor mensen die gedurende langere tijd de stichting willen steunen aantrekkelijk zijn.

Bij een schenkingsovereenkomst zegt u voor langere tijd (minimaal vijf jaar) een vaste jaarlijkse bijdrage aan de stichting toe. Bij werkloosheid of blijvende arbeidsongeschiktheid kan de overeenkomst eerder worden ontbonden. Voor nadere informatie hierover en/of een exemplaar van een schenkingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze penningmeester. Ook op de site van de belastingdienst is nadere informatie over schenkingsovereenkomsten te vinden •



van het bestuur

Afgelopen voorjaar is Tineke Lucasse toegetreden tot het bestuur. Zij is algemeen bestuurslid en stelt zich hieronder aan u voor. Verder is het bestuur in gesprek met een geïnteresseerde voor het invullen van de vacature van bestuursvoorzitter. In de volgende nieuwsbrief hopen wij u hierover meer te kunnen melden.

Beste lezer,

Sinds kort ben ik algemeen bestuurslid van stichting Onyame en vind het fijn aan deze organisatie verbonden te mogen zijn. Mijn naam is Tineke Lucasse, ik ben getrouwd met Krijn en heb vier kinderen (die inmiddels uit huis zijn en hun eigen leven opbouwen). Ik ben werkzaam in de ouderenzorg (16 uur per week), volg een vierjarige cursus waar ik veel voldoening in vind en ben verbonden aan de Rafaëlgemeente in Goes.

Ik heb kennisgemaakt met stichting Onyame door Marleen en heb gehoord wat deze organisatie inhoudt en waar ze voor staat. Dit interesseert mij heel erg. Tevens hebben Krijn en ik besloten om Blessing financieel te ondersteunen en daar waar we kunnen, haar te helpen om een volwaardig leven op te kunnen bouwen.

Ik hoop dat ik in de toekomst mijn steentje bij kan en mag dragen en zo de mensen in Ghana te helpen een beter bestaan op te bouwen.

Hartelijke groet,
Tineke Lucasse

braderieën

Dit jaar is de kraam van Onyame weer regelmatig te vinden op de diverse braderieën en jaarmarkten. Ook bij andere gelegenheden kunt u de stichting tegenkomen. Op dit moment ziet de planning er als volgt uit:

zo 22 mei	't Kerkje van Ellesdiek
za 4 juni - za 16 juli	Expositie/verkoop in de ruimte boven de Wereldwinkel in Ermelo
zo 19 juni	't Kerkje van Ellesdiek
za 25 juni	Visserijdag Arnemuïden
za 9 juli	Braderie Heinkenszand
di 26 juli	Braderie Ermelo
za 27 augustus	Kapelse Dag Kapelle
za 10 september	Wemeldingedag Wemeldinge

De meest actuele informatie over evenementen waar Onyame aanwezig is kunt u op de website vinden: www.onyame.nl •

over stichting onyame

Al ruim 10 jaar werkt stichting Onyame in Ghana aan armoedebestrijding. We werken vanuit de overtuiging dat God overall is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken. We zijn in Ghana actief op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, scholing en microkredieten. Verder willen we de mensen in Europa bewust maken van en betrekken bij ontwikkelingswerk. De projecten in Ghana worden gecoördineerd en begeleid door Marleen van Asselt. Onyame heeft zowel in Nederland als in Ghana een bestuur om haar te ondersteunen.

blijf op de hoogte!

De nieuwsbrief van Onyame verschijnt twee keer per jaar. Een adreswijziging of uitschrijving voor deze nieuwsbrief kunt u doorgeven via info@onyame.nl of telefonisch via 0113 - 341167.

Kijk ook eens op onyame.nl en op **facebook** (Onyame Ghana) voor de meest actuele informatie.

samenstelling bestuur

<i>voorzitter</i>	<i>vacant</i>
<i>penningmeester</i>	Evert van Asselt
<i>secretaris</i>	Gerda Dousma
<i>algemene leden</i>	Tineke Lucasse Ronald Wagenaar

contact

<i>e-mail</i>	info@onyame.nl
<i>telefoon</i>	0113 - 34 11 67
<i>IBAN</i>	NL62 RABO 0380 5469 14 t.n.v. Stichting Onyame
<i>RSIN</i>	812 694 958